



# *Illud Mane*

*die ochtend*



## ***De Confrérie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën vzw, organiseert Illud Mane 2021***

De Confrérie werd in 2005 opgericht door de Algemeen Overste, zuster Adrienne Neiryck samen met de toen nieuwe Algemeen Directeur, E.H. Patrick Degrieck. Ze werd opgericht als een pastoraal project rond de spiritualiteit van O.L.V. van 7 Weeën. De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën leeft in Ruiselede reeds sinds de middeleeuwen. Het centrale symbool van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën is haar doorboorde hart. Het verwijst naar een eeuwig actuele realiteit: ons mensenhart. De Confrérie heeft als doel: Maria eren en met haar en door haar Jezus verkondigen. Langs het “Ware, het Schone en het Heilige” wil ze: de mensen dichterbij God brengen en God dichterbij de mensen.

De activiteiten van Illud Mane vindt u terug op [www.olv7weeen.be](http://www.olv7weeen.be) en  'Illud Mane'

### ***Getuigenissen van hoop en troost***

Covid-19 teistert de wereld. De pandemie treft elk van ons.  
Een aantal mensen getuigen over hoe het coronavirus hun leven overhoop haalde.  
Het zijn getuigenissen van hoop én troost.

De moeite om ze te bekijken via [www.olv7weeen.be](http://www.olv7weeen.be).

***Boodschap digitaal***



**VESPERDIENST**

**woensdag 15 september om 17 uur  
kerk Ruiselede**

## ***Patroonsfeest O.L.V. van 7 Weeën***

Op het feest van O.L.V. van 7 Weeën komen we samen om te bidden in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk te Ruiselede. We nodigen u graag uit voor het avondgebed van de kerk.

Uw plaats reserveren is verplicht, want plaatsen zijn beperkt. Inschrijven [www.olv7weeen.be](http://www.olv7weeen.be) met vermelding van uw naam, telefoonnummer en het aantal personen.



**Recital “Chansons d’amour”  
met  
Lise Vandersmissen en Heleen Goeminne**

**zaterdag 18 september om 20 uur**

Chansons d’amour is een liedrecital samengesteld uit 19<sup>de</sup> en 20<sup>ste</sup> eeuwse Franse composities van o.a. Gabriel Fauré, Rynaldo Hahn en Francis Poulenc. Sopraan **Heleen Goeminne** en harpiste **Lise Vandersmissen** nemen u mee op het pad der liefde: een weg die niet altijd volgens plan verloopt, een weg die niet altijd rozengeur en maneschijn is, een weg die gepaard gaat met gelukzalige momenten, intense gevoelens en hartverscheurende keuzes. Laat u meevoeren door de hemelse klanken van de harp en de prachtige poëzie van grote dichters zoals onder meer Victor Hugo, Paul Bourget en Sully-Prudhomme.

*Chemins de mon amour,  
Je vous cherche toujours,  
Chemins perdus, vous n’êtes plus  
Et vos échos sont sourds.*

*Chemins du désespoir,  
Chemins du souvenir,  
Chemins du premier jour,  
Divins chemins d’amour.*

U kan kaarten telefonisch reserveren tijdens de kantooruren op:  
051 68 62 40 of via [www.olv7weeen.be](http://www.olv7weeen.be) - Prijs: 20 euro/persoon.

# **EUCHARISTIEVIERING**

**zondag 19 september om 10 uur  
digitaal**

## ***De troostmantel***

In hun kwetsbaarheid kunnen mensen bij Maria terecht: om warmte wanneer het rondom en binnenin hen koud wordt, om licht als donkerte overheerst. Ze slaat haar mantel om de kwetsuren en noden van ieder mens. Altijd opnieuw en met oneindig veel liefde. De mantel van Maria vormt het fundament van de spiritualiteit van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën. Moge deze mantel allen bekleden met 'De Blijde Boodschap' van Jezus, om de Heer is het te doen.

**'Heer leer ons de mantel van Liefde slaan, rond al wie leven moet met een gekwetst bestaan'.**

Speciaal voor deze viering werd een 'troostmantel' ontworpen door bewoners, medewerkers en vrijwilligers van WZC Marialove te Heestert (behorende tot VZW Curando).

De eucharistie is enkel digitaal te volgen via [www.olv7weeen.be](http://www.olv7weeen.be).

De viering wordt uitgezonden vanuit de kapel van WZC Marialove te Heestert (behorend tot VZW Curando).

Celebrant Kan. P. Degriek, Alg. Dir. van de Congregatie en proost van de Confrérie.

Diaken Davy Verkest.

Deze viering wordt opgeluisterd door Heleen Goeminne (zang) en Lorenz Meulebroek (orgel).



# OMMEGANG

## De 7 Weeën van Maria

Reeds sedert 1305 kent Ruiselede een traditie van verering van O.L.V. van 7 Weeën. De moeilijke momenten in Maria's leven worden uitgedrukt in zeven weeën of smarten. Ze zijn herkenbaar voor elk van ons tot op vandaag. De ommegang doen, stilstaan en verwijlen bij... biedt troost.

### **Brochure**

De ommegang in Ruiselede.

Met de brochure kunnen zowel gelovigen, zinzoekers als recreanten te voet of met de fiets, een ommegang maken langs de verschillende ommegangskappelletjes in Ruiselededorp. Bij elke kapel wordt een korte bezinning voorzien.

*De brochure met bezinningsteksten en wegbeschrijving kan gedownload worden via [www.olv7weeen.be](http://www.olv7weeen.be). Een papieren versie kan afgehaald worden in het klooster van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën (Bruggestraat 29), bij VZW Curando (Pensionaatstraat 8A) of aan het portaal van de parochiekerk van Ruiselede; dat tevens het startpunt is van de ommegang.*



## **Congregatie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruisselede**

Het begon te Ruisselede in 1688 met enkele jonge vrouwen.  
Het doel van hun samenzijn was: dienstbaar zijn en het geloof verkondigen.

De zusters zochten naar uitdrukkingsvormen voor de evangelische dynamiek die in hen leefde.  
Meteen werd de basis gelegd voor de grote apostolaatswerken van de volgende eeuwen:  
christelijke opvoeding en onderwijs, zieken- en bejaardenzorg.  
Tot op vandaag heeft hun samenzijn nog steeds hetzelfde doel: dienstbaar zijn en Jezus verkondigen.

Maria, de Moeder van Smarten heeft een heel eigen plaats in hun leven.  
Onder haar hoede zijn ze gezonden naar mensen om in eenvoud en dienstbaarheid hun tocht- en lotgenoot te zijn.  
Met haar gaan zij hun levensweg. Zij brengt hen naar Jezus.

De Confrérie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën is een nieuwe twijg aan de stam.

## **Illud Mane** (in vertaling "die ochtend")

Het gebeurde te Ruiselede. Het was nacht. Twee zusters werden gewekt en uitgenodigd door een mooie vrouw: "Kom en volg mij". De zusters voelen het aan... het is Maria... en ze volgen haar.

Op 7 plaatsen houdt de Vrouw halt. Ze knielt en ze bidt en telkens blijven enkele bloeddruppels liggen.

's Anderendaags "**Illud Mane**", die ochtend, in de kapel, zijn de zusters verbaasd dat de prachtige mantel van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw vuil en beslijkt is alsof het pas van een lange tocht, langs modderige wegen is teruggekomen. De mensen vonden op 7 plaatsen nog de bloeddruppels.

Maria de hemelse Moeder gaat met de mens nu op stap langs de wegen van het leven, ook de modderige wegen... Ze slaat haar mantel om het door het leven gekwetste mensenhart.

Wat een "opstaan", wat een ochtend, **Illud Mane!**

**De leden van de Confrérie:** Zuster Christianne De Craene, Kan. Patrick Degrieck, Els Claeys, Chris De Ketelaere, Jan Debackere, Roos Demurie, Heleen Goeminne, Prakash Goossens, Wim Vandewiele, Willy Van Houcke, Jan Vansteelandt, Diaken Davy Verkest

foto: Norbert Maes - detail van de mantel van het genadebeeld in de kapel van de zusters (zie legende)

